

## **Ξενάγηση στον πολιτισμό. Η πόλη μου και η γειτονιά μου: από το Μαρούσι στην Τήλο.**



### **Κι όμως στην Τήλο ζούσαν ελέφαντες.....**



Ελέφαντες στην Ελλάδα; Κι όμως... Μπορεί να μην υπήρχαν στο πρόσφατο παρελθόν όμως επιβεβαιωμένα υπήρξαν και έμειναν για χιλιάδες χρόνια σε ένα από τα νησιά μας... στην Τήλο.

Στην Τήλο, πριν από 45.000 χρόνια, μετανάστευσαν οι ελέφαντες από την Ασία, περνώντας πιθανόν από χερσαίες γέφυρες ή κολυμπώντας κάποια πιο μικρή απόσταση από τη σημερινή.

Τους ονομάζουν ελέφαντες νάνους. Υπολογίζεται ότι έφταναν περίπου το 1,5 μέτρο, ζύγισαν περίπου 500 με 600 κιλά και είχαν χρόνο ζωής που μάλλον ξεπερνούσε τα 40 με 50 χρόνια.

Δεν ήταν αυτό το αρχικό τους μέγεθος. Η εξέλιξή τους σε νάνους οφείλεται στο ιδιόμορφο νησιωτικό περιβάλλον με τα εξής χαρακτηριστικά: περιορισμένη τροφή, ορεινό έδαφος, αδυναμία ανταλλαγής γενετικού υλικού, απουσία σαρκοφάγων ειδών, κάλυψη του νησιού με ηφαιστειακό υλικό κ.λπ.

Αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, μακριά από το ψύχος που επικρατούσε τότε στους τόπους όπου ζούσαν, κολύπησαν αρκετά για να φτάσουν στην Τήλο και εγκαταστάθηκαν σε μια περιοχή όπου υπήρχε νερό αλλά και ένα έτοιμο σπιτικό, στο σπήλαιο. Ένα ευνοϊκό, προστατευμένο περιβάλλον, όπου οι νάνοι ελέφαντες της Τήλου ζούσαν μέχρι πριν από 3.500 με 4.000 χρόνια, μαζί με τα μικρά τους.

Από αυτή τη χρονολόγηση προκύπτει ότι είναι οι τελευταίοι ελέφαντες στην Ευρώπη.



Το 1970 οι καθηγητές παλαιοντολογίας Νικόλαος Συμεωνίδης και Γεώργιος Θεοδώρου μελέτησαν στο σπήλαιο Χαρκαδιό, ένα νεκροταφείο ελεφάντων. Το σπήλαιο είναι κλειστό, καθώς οι ανασκαφές δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί αλλά δίπλα έχει δημιουργηθεί μουσείο όπου έχουν εκτεθεί τα οστά περισσότερων από 90 ελεφάντων, του μοναδικού είδους της Τήλου.

Περισσότερα στο κείμενό μας για το Χαρκαδιό.....

Σκίτσο: Πολίνα Παύλου

Κείμενα: Πολίνα Παύλου, Κέισυ Ζαΐμη

Επιμέλεια : Νατάσα Βελέντζα ΠΕ05